



# Landelijke Gilde

samen beleef je meer in

## Kalmthout

### Avondwandeling Antwerpen

Op **zaterdag 20 juli** is het weer tijd voor een gegidste avondwandeling.

Onze 2 stadsgidsen Marleen Thys en haar collega Ria hebben voor ons een rondleiding uitgewerkt in Antwerpen.

Zij zetten de tijd van de barok wat extra in de blikvanger. Antwerpen mag zich terecht de 'Barokstad der Nederlanden' noemen. De barokstijl duikt er nog overal op in het straatbeeld en de rijke interieurs. Groots, verrassend, soms wat pralend teatraal. In deze stad gaat barok niet enkel over kunst, maar ook over de kunst van het leven. Net als de barok is de echte Antwerpenaar immers dynamisch, vrijgevig, uitbundig en allesbehalve bescheiden. We trekken langs de talrijke historische getuigen van de barok. De imponerende gevels, prachtige poorten en rijkelijk versierde beelden zijn niet enkel echte pareltjes, ze kaderen ook in een erg boeiende geschiedenis met leuke anekdotes.

Om de gidsen en onszelf het wat comfortabeler te maken zullen we gebruik maken van onze welgekende "oortjes".

Voor het na- en bijpraten zoeken we achteraf nog een gelegenheid waar we met onze groep iets kunnen consumeren.

We reizen per trein naar Antwerpen Centraal waar de gidsen ons opwachten.

Vertrek **zaterdag 20 juli** in het station **Kalmthout om 19.41u; Kijkuit om 19.44u en in Heide om 19.47u**, met aankomst Antwerpen Centraal 20.10u.

De terugreis vanuit Antwerpen Centraal is voorzien om 23.50u.

Degene die liever wat vroeger thuis komen kunnen ook de trein van 22.50u nemen.

We zullen een aantal 10-beurtenkaarten voorzien. Wees op tijd want de trein wacht niet. Deelname is gratis.

Tot dan, het bestuur.