



KOOKLES VOOR MANNEN

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. Dat geldt ook voor onze jaarlijks activiteit: de kookles voor mannen. Op vrijdag 17 oktober 2014 verzamelen alle enthousiastelingen in de parochiezaal om 19 uur, gewapend met mes en schort en een open geest om wat keukenknepen bij te leren.

Onder leiding van onze kok De Lil, die zijn sporen reeds heeft verdiend in de culinaire wereld, zullen we samen een gevarieerd menu opdienen.

Menu:

Peertje met italiaanse ham en geitekaas

Knolseldersder/wortelsoepje met gerookte forel en croutons

Bladerdeeggebakje met mosseltjes en garnaltjes

Gebraden kalkoenhaasje met ananssausje en kroketjes

Speculaasmousse

Voor dit alles vragen we onze leden een financiële tegemoetkoming ten bedrage van 15 Euro, waarmee we in staat zijn onze ingrediënten aan te schaffen. De drank vloeit zoals steeds aan super democratische prijzen.

Inschrijven kan tot 11 oktober op één van de volgende manieren :

- ✚ een e-mail te sturen naar lgbeigem@gmail.com
- ✚ of het inschrijvingsformulier op onze website <http://beigem.landelijkegilden.be> te versturen
- ✚ of door onderstaand strookje in te vullen en te bezorgen bij Bart Nobels, Meerstraat 52, 1852 Beigem

Gelieve het bedrag van 15 euro over te schrijven op de rekening van de Landelijke Gilde Beigem : IBAN - BE96 7341 0602 0605 BIC – KREDBEBB met de vermelding : KOOKLES MANNEN + uw naam

!!! Let wel, U bent pas ingeschreven op het moment van betaling !!!

Naam :

schrijft zich in voor de KOOKLES VOOR MANNEN welke zal doorgaan op 17 oktober 2014 om 19u00 in de parochiezaal te Beigem, en betaalt het bedrag van 15 euro