

Aalter 25 oktober 2018

Geachte,

We nodigen jullie samen met uw gezin en vrienden, uit naar onze avond met als thema: **Trappistenbier van dichtbij.**

Trappistenbier is bier dat door trappisten, ofwel door monniken wordt gebrouwen. Het mag pas de naam Trappist dragen wanneer het bier is gebrouwen door monniken van de orde der Cisterciënzers. Trappistenbier is dus geen biersoort wat veel mensen denken, maar een omschrijving van de herkomst van het bier. De naam "Trappist" is afgeleid van La Trappe, één van de stichtende abdijen van de trappistenorde in Frankrijk.



De heer Malbrancke, die reeds meerdere malen bij ons was, zal ons een zevental soorten laten proeven en daarbij deskundige uitleg geven.

Thema's zoals: de oorsprong van trappistenbier, het verschil tussen abdijs- en trappistenbier, soorten, Dubbel, tripel, Qaudrupel worden uitvoerig toegelicht.

Wens je hier meer over te weten, kom gerust eens langs.

**Praktische info:**

**Wanneer: Vrijdag 30 nov 2018 om 19.30u**

**Waar: Kerkem Rerum Novarumstraat 24 Aalter**

**Prijs: €12 per persoon voor leden**

**€15 per persoon voor niet leden**

Inschrijven door betaling op rekening van Landelijke Gilde Aalter, Aalter-Brug:

BE29 7374 0100 0164 met vermelding "Trappistenbier + aantal personen" en dit tegen uiterlijk 23 november 2018.

Info: Verheye Christian Tel: 0475 30 19 08 of [chrisverheye@telenet.be](mailto:chrisverheye@telenet.be)

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur.